

## **Ett utkast till humanistiskt credo**

.den 28 december 2009 kl. 10:21

Jag har försökt att sammanfatta några av de idéer jag har om en humanistisk livsåskådning. Kom gärna med synpunkter, kritik och tillägg!

### **Alla har lika värde**

Varje människa är unik. Alla människor har lika värde oavsett nationalitet, ursprung, religion, livsåskådning, kön, ålder, sexuell läggning och utseende. Detta ska också genomsyra all lagstiftning och samhällelig praktik. Det betyder också att vi måste respektera våra olikheter och får inte tvinga på någon annan våra idéer. Barn är inte föräldrars ägodelar utan har rätt att välja sin väg i livet helt på egen hand.

### **Varje människa har rätt till eget skapande**

En grundbult i en humanistisk människosyn är varje människas rätt till eget skapande. Jag tror inte att någon bara vill vara en passiv konsument, ett objekt för andra människors verksamhet och skapande, utan alla vill skapa något själva. Något som är bra, som andra upplever och tycker om.

Vi skall söka bygga upp verksamheter och miljöer som inte dömer och fördömer, utan som är generösa och som bidrar till att människornas skaparkraft utvecklas, som tar till vara varje människas möjligheter.

### **Alla har ett ansvar**

Ingen sitter inne med den absoluta sanningen eller kunskapen. Det som var sant igår kan vara fel idag. Allting förändras. Därför måste vi planera för fantasi, påverkan och ständig förändring inom ramen för en demokratisk ideologi.

Varje ny generation måste känna att det är en mänsklig rättighet att för var och en att få uttrycka sin fantasi, sina känslor, att kunna påverka och förändra sin närmaste miljö, vare sig det är bostadsområdet, förskolan, skolan eller arbetsplatsen.

Dagens människa lever på lånade resurser och lånad tid. Den ekologiska skulden börjar hinna ifatt oss (ozonförtunning, växthuseffekt, försurning, nedsmutsning av luft och vatten, förstörelse av regnskogar o.s.v.) Vi lever också i en tid med betydande sociala problem: arbetslöshet och utslagning, segregation, växande sociala klyftor, rasism, meningslöst våld och främlingskap.

Alla - utan undantag - har ett eget ansvar för hur samhället fungerar. Ingen kan smita från detta ansvar. Vi har alla ansvar att ingripa mot övergrepp eller orättvisor. Det är hög tid att hitta nya vägar och okonventionella lösningar på svåra problem.

Likaså gäller det att ta tillvara på våra otroliga resurser genom att finna nya vägar och lösningar genom svåra ekonomiska tider och lära oss att utnyttja vår förmåga att samarbeta kring våra gemensamma angelägenheter på alla nivåer. Med inriktningen på samarbete skall vi tillsammans kunna utbyta erfarenheter, kunskap, talanger och intressen och finna gemensamma mål att arbeta mot för att uppnå, förbättra och utveckla våra egna krafter och verksamheter.

## Vi behöver mötesplatser

Vi kommer ifrån olika miljöer. Vi har olika kulturmönster och erfarenheter. Vi behöver mötesplatser för att lära av och förstå varandra. Våra ungdomar som söker identitet, som bryter upp från föräldrar behöver mötesplatser där de kan möta vuxna på ett jämställt plan. Där de kan möta och pröva olika idéer och kulturuttryck.

Varningsflaggorna blir allt fler. Gängbildningar med destruktiv inriktning, mobbning, fördomar mot människor med annan kulturell och etnisk bakgrund eller sexuell läggning, meningslöst våld, främlingskap och inte minst droger har blivit allt vanligare bland ungdomar och åldersgränsen sjunker. Detta beror på många olika faktorer men det är uppenbart att det saknas trygga, skapande och positiva miljöer för många barn och ungdomar att vistas och utvecklas i.

Ungdomar ses ofta som problem, som skall lösas, ordnas och väckas! Men problemet är tvärtom denna syn på ungdomen. Vuxna måste lära sig att respektera och lyssna på ungdomarna, att umgås med dem på ett mer jämställt plan. Om barn och ungdomar inte känner att deras tankar och känslor är viktiga, kommer de inte heller att känna sig viktiga. Då är det inte heller så konstigt att så många reagerar negativt och destruktivt. Barn och ungdomar måste få känna sig som segrare, ha makt över sina egna idéer och handlingar, vara delaktiga i samhällets utveckling. Vi har inte råd att låta barn och ungdomar ställas utanför. Ju större möjligheter samhället ger alla att ta till vara sina resurser, desto bättre kommer vår framtid att bli.

## Skapa bostadsområden för hela människan och för alla!

De idéer som låg bakom sovstäderna försummade att se varje människa som en helhet. Vi både arbetar och bor. Vi är både producenter och konsumenter. Vi vill ha lugn och ro, men även liv och omväxling. Vi är ofta i en och samma person fotgängare, cyklist, kollektivtrafikant och bilist. Under vår livstid är vi barn, ungdomar, vuxna, pensionärer, rörelsehindrade. Och vi behöver varandra över alla kategorigränser.

Vi behöver ändra synsätt. Den växande segregationen måste förbytas i integration. I bostadsområdena bör unga och gamla, barnfamiljer och ensamboende, invandrare och svenskar, rika och fattiga blandas. Sovstäder i alla former måste försvinna och ersättas av bostadsområden där man kan bo, arbeta och roa sig i, där man kan leva ett rikt och omväxlande liv.

## Det finns ingen absolut frihet i något samhälle

Vi är alla beroende av varandra och måste visa hänsyn och tolerans inför våra olikheter. De som förgriper sig på andra, som inte respekterar alla människors lika värde, som i handling visar att de inte accepterar grundläggande demokratiska och humanistiska principer, ska tillrättavisas och förmås att ändra levnadssätt. Människor som är farliga för andra kan vi vara tvungna att låsa in, men vi kan aldrig tolerera dödsstraff, tortyr eller annan omänsklig behandling av dem som har låsts in.